

MUZIEK

Hoewel er ook in de 'orgelwereld' veel pessimisme is over de belangstelling bij de vele orgelconcerten die georganiseerd worden, is er in onze tijd toch nog nooit zoveel interesse geweest als juist heden ten dage. Orgel-cd's en boeken, betrekking hebbend op onze orgelcultuur, verschijnen aan de lopende band.

Zo verscheen recentelijk een uitermate interessant boek over het monumentale orgel van de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch. Dit orgel wordt wel 'de nachtegaal van 's-Hertogenbosch' genoemd. Dat is wel terecht. Het orgel van de Sint-Janskathedraal verbeeldt



een instrument dat vermaard is om de grandioze orgelkast, een van de mooiste ter wereld, met een overvloed aan gedetailleerd houtsnij- en beeldhouwwerk. Dit orgel klinkt zoals het eruit ziet: machtig en majestueus. Frans Sluijter en Wies van Leeuwen beschrijven hun zoektocht naar de beeldhouwer en orgelmaker. Fotograaf Marc Colsius legt de nuances van de verfijnde sculptures vast in meer dan tweehonderd voortreffelijke foto's. Vakwerk van de bovenste plank.

Uiteraard wordt ook de zeer boeiende en lezenswaardige geschiedenis van het orgel

zelf uitvoerig beschreven, compleet met de lijst van namen van organisten die de kathedraal vanaf 1348 gediend hebben en nog dienen. Niet alleen orgelliefhebbers maar ook kunstliefhebbers zullen van dit boek met interesse kennisnemen. Naast de vele orgelboeken die reeds over diverse monumentale historische orgels zijn verschenen, neemt dit werk een bijzondere plaats in vanwege het overdadige en gedetailleerde fotowerk. Geen plekje van het orgel wordt overgeslagen. Er mogen meer van dit soort orgelboeken verschijnen.

Frans Sluijter, Marc Bolsius (Fotografie), Wies van Leeuwen

Het groot orgel van de Sint-Janskathedraal. De Nachtwacht van 's-Hertogenbosch.

Uitg. WBOOKS, Zwolle; 128 blz. € 19,95.

M. SEIJBEL, ELBURG